

# Cursillobrief

Zomer 2020

Jaargang 33 Nr.3

*Beste vrienden van Cursillo,*

*Het leek ons goed om aan deze zomerbrief het thema "ontmoeting" mee te geven. De ontmoeting met onszelf, de ontmoeting met de Heer en de ontmoeting met elkaar zijn precies dat wat centraal staat in de drie dagen van ons cursilloweekend. Maar hoe geven we daar vorm aan in een tijd waarin van ons gevraagd wordt juist afstand tot elkaar te bewaren? We denken erover na en zijn ook heel benieuwd naar hoe jullie hier tegenaan kijken.*



*We leiden het thema graag in met de meditatie "Samen op weg", die Aad en Erna ons aanreikten. Dank jullie wel hiervoor!*

## MEDITATIE: SAMEN OP WEG

Een mooie vraag voor een geloofsquiz: Hoe noemden de volgelingen van Jezus zich in de begintijd? U denkt misschien: 'christenen'. Maar er is nog een oudere benaming bekend: 'aanhangers van de Weg' (Hand. 9, 2).

De geschiedenis van Gods volk kenmerkt zich aan het 'op weg zijn'. We zien het in de weg die Abraham ging en de weg van het volk vanuit Egypte naar het beloofde land. Toen Jezus zei: 'Ik ben de weg' (Joh. 14, 6) was dit voor zijn tijdgenoten geen vreemd begrip, behalve dat Jezus het aan zichzelf als persoon koppelde. Dat was wel nieuw. De eerste christenen waren er zich sterk bewust van dat dit leven een weg is; ons einddoel ligt niet hier op aarde.

Onlangs konden we het verhaal van de Emmaüsgangers weer horen; ook zij waren samen op weg. Die gebeurtenis, toen op weg naar Emmaüs, was niet slechts eenmalig, niet alleen toen. Het is een schets van ons gelovig leven, het gaat over het hier en nu; het gaat over ons. Wij gelovigen zijn op weg. Zoals God Abraham zegende, zo zendt Jezus zijn leerlingen met de woorden: 'Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld' (Mat. 28, 20). Ook belooft Hij de Heilige Geest, die ons alles zal leren en te binnen brengen wat Jezus gezegd heeft (Joh. 14, 26).

Dat Jezus met ons op weg is, mogen we heel concreet ervaren in de Eucharistie. Het is dan ook niet vreemd dat we in de geschiedenis van de Emmaüsgangers een overzicht kunnen herkennen van onze Eucharistieviering. Net als deze leerlingen komen wij samen op onze weg en net als bij de Emmaüsgangers komt de Heer in ons midden. Nu echter niet meer

ongemerkt: we zijn het ons bewust en het wordt uitgebeeld in de binnenkomst van de priester met de assistenten. Bij de opening van de viering begroeten wij elkaar in zijn Naam. In onze schuldbelijdenis spreken we uit dat we tekort zijn geschoten. Dan lezen we uit de Schriften. En net als bij de twee leerlingen toen horen wij opnieuw het Woord van Christus dat tot ons komt door het Evangelie en de uitleg in de preek. Bij de voorbeden vragen we net als de Emmaüsgangers aan de Heer om bij ons te blijven en zich over ons te ontfermen. Dan gaat de Heer met ons Emmaüs binnen en is Hij in ons midden door de priester die de dankzegging uitspreekt met de woorden van de consecratie over het brood en de wijn. We zeggen of zingen het Lam Gods bij het breken van het brood en net als bij de Emmaüsgangers mogen onze ogen steeds weer opengaan voor de aanwezigheid van de Heer; zo gaan wij te communie. En zoals de twee leerlingen toen vol vreugde en met nieuwe kracht en hoop op weg gingen, terug naar de andere apostelen, zo gaan wij na de zegen op weg naar onze dierbaren om hen te doen delen in de vreugde van de verrezen Heer. Wie de waarde van de Eucharistie kent, beseft dat de Heer zo heel bijzonder in ons midden is op onze levensweg: de Heer, die Weg, Waarheid en Leven is. De Eucharistie mag bron en hoogtepunt van ons gelovig leven zijn. Hier vinden wij de ankerplaats, de rustplaats, maar ook het onderricht en de wijsheid, hier vinden we de liefde en de troost, de hulp en de kracht omdat de Heer in ons midden is en ons nodigt aan de maaltijd van zijn Verbond.

*(Uit: 100 Hagepreken, pastoor Michel Hagen; uitgeverij Betsaida, 2014)*

## **Ontmoeten in coronatijd**

Wie had het begin maart nog gedacht: dat we in een tijdsbestek van nog geen 10 dagen zouden belanden in een gezondheidscrisis die ons dagelijks leven, ons werkzame leven, ja, zelfs ons religieuze leven zo zou raken? We horen van mensen die ziek worden, soms overlijden, we houden onderling afstand, werken thuis en kerkbezoek kon lange tijd niet, nu weer met beperkingen (vieringen met anderhalve meter onderlinge afstand e.d.). Het fysiek ontmoeten van onze naasten, familie en vrienden, ook onze cursillovrienden, is maar beperkt mogelijk en onderhevig aan afstands- en hygiëneregels. Terwijl we juist onder deze omstandigheden elkaar ook letterlijk nabij zouden willen zijn. In Cursillo kennen we de drievoudige ontmoeting: met onszelf, met de Heer en met elkaar. Waar de laatste nu lastiger is, ligt een accent op de andere twee zeker voor de hand. En daar is misschien ook wel aanleiding voor: wie kon denken dat zo'n klein, onzichtbaar virus ons leven zo zou beïnvloeden, in sommige gevallen zelfs zou nemen? En dachten we niet dat we ons leven en onze samenleving zelf wel konden inrichten? Dat die samenleving maakbaar was? Laten we de kans nemen ons hierop te bezinnen en de vrijheid nemen onze nood voor te leggen aan de Heer, van Wie wij als christenen hulp en verlichting mogen verwachten. Deze brief, ook een plaats van ontmoeting, wil daaraan bijdragen.

Naast het telefoneren is het videovergaderen opgekomen als middel om in werksituaties collega's te ontmoeten. Ook in cursilloverband hebben we via de digitale middelen (laptop, telefoon, Internet) ontmoetingen gehad of bijgewoond: met ons kleine bestuur van vier personen, met onze vrienden in Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië, met onze Europese vrienden en bestuursleden binnen het GECC (Europees cursillosecretariaat). Daarbij delen we hoe het met ons gaat, ieder in de eigen omstandigheden, en bespreken we wat ons binnen Cursillo als kerkelijke beweging bezighoudt.

Bijzonder is dat er inmiddels ook videobijeenkomsten plaatsgevonden hebben. Onze vrienden in Zuid – Afrika beten het spits af met gebedsbijeenkomsten/meditaties voor de pandemie en ook in Duitsland is al zoiets georganiseerd.

Ook veel parochies verzorgen inmiddels missen via “livestreaming” die dan rechtstreeks via Internet gevolgd kunnen worden. (In de column van Albert van der Woerd (*Katholiek Nieuwsblad d.d. 14 augustus 2020*) worden deze en andere ontwikkelingen beschreven.) Het voorgaande toont het grote voordeel van digitale ontmoetingen: er hoeft niet gereisd te worden. Maar we moeten ook beseffen dat, afgezien nog van storingen die af en toe optreden, dergelijke ontmoetingen concentratie vergen, terughoudendheid in het spreken (niet door elkaar praten) en nooit helemaal de lijfelijke ontmoeting en het directe gesprek kunnen vervangen.

### *Landelijke ultreya*

Op dit moment denken we na over de vorm van een volgende landelijke ultreya: doen we een “video-ultreya” waarbij eenieder de inleiding en het gesprek via de laptop volgt, respectievelijk voert, of doen we toch een fysieke bijeenkomst, waarbij we elkaar “in het echt” ontmoeten? Voor het eerste hoeft niet gereisd te worden maar zijn de genoemde digitale hulpmiddelen nodig (en de vaardigheid om aan te sluiten), voor het tweede is reizen wel nodig en zijn we allemaal verantwoordelijk om de vereiste onderlinge afstand in acht te nemen (een ruimte waarin dit kan is beschikbaar).

We zijn heel benieuwd welke gedachten hierover leven en willen jullie vragen om een reactie, per mail (voorkeur) of een briefje naar het secretariaat (zie het adres onderaan deze brief). Hartelijk dank vast!

(A.A.)

*In het parochieblad van de Sint – Martinusparochie te Groningen las Erna een gedicht over het huidige tijdsgewricht met corona van priester Antoine Bodar. Hartelijk dank, Erna, voor het delen van deze gedachten!*

corona is een virus van nu even

maar laat ons tevens weten

leven is meer dan meten

kwetsbaarheid blijkt plots een zegen

langzaam geraakt alles maakbaar uit

en in verbazing buigen wij

het hoge hoofd van hovaardij

richten in goede moed de blik vooruit

*(Door: Antoine Bodar)*

## **Cursillo 2020**

Zoals beschreven in de voorgaande brieven hadden we een cursilloweekend gepland van 18 tot en met 21 juni in Heiloo. Al in de paasbrief moesten we melden het al dan niet door laten gaan van dit weekend in de handen van de Heer te leggen. Juist in de maanden voorafgaande aan het weekend was het niet mogelijk om mogelijke deelnemers te ontmoeten en hoewel fysieke kerkelijke bijeenkomsten onder voorwaarden vanaf begin juni weer toegestaan waren, hebben we besloten dat dit weekend te vroeg zou komen.

## **Cursillo 2021**

Inmiddels hebben we een nieuw weekend kunnen afspreken: het cursilloweekend van 2021 vindt plaats van donderdag 13 mei tot en met zondag 16 mei 2021 in het Julianaklooster op het heiligdom "Onze Lieve Vrouw ter Nood" in Heiloo.

We hopen en bidden dat de omstandigheden dit weekend zullen toelaten en dat we een mooi aantal deelnemers mogen verwelkomen. Mochten de huidige regels voor afstand en hygiëne nog van kracht zijn, zullen we het weekend zo vormgeven dat het veilig zal verlopen. We vragen nu al jullie gebed voor dit weekend en de deelnemers die de Heer zal sturen!

*Laten we allemaal nog eens terugdenken aan het cursillo dat we zelf gedaan hebben. Wat ervoeren we toen ook weer? Mogelijk dat we iemand in onze vrienden- en kennissenkring weten (of zelfs familiekring!) die we die ervaring ook gunnen. Schroom niet om het cursilloweekend eens onder de aandacht te brengen en bedenk: vertellen over onze eigen beleving is het krachtigste getuigenis!*

## **Een gebed: hier spreekt je Vader...**

Vandaag neem Ik al je problemen voor mijn rekening.  
Onthoud alsjeblieft goed dat Ik daarbij je hulp niet nodig heb.

Kom je in een situatie die je niet aankunt, probeer dan niet die toch op te lossen.  
Doe hem maar gewoon in de KJV (Klussen voor Jezus) - postbak. Hij zal behandeld worden op mijn tijd, niet de jouwe.  
Ligt het probleem eenmaal in deze bak, laat het dan daar en probeer niet het er weer uit te halen. Vasthouden of eruit halen vertraagt de oplossing van je probleem. Als het een situatie is die je wél aankunt, vraag Mij dan om raad. Dit om zeker te weten dat je de juiste oplossing hebt gekozen.

Omdat Ik sluimer noch slaap, hoef jij verder niet wakker te liggen. Ontspan dus maar, mijn kind. En als je Me nodig hebt, dan ben Ik maar één gebed bij je vandaan.

Prettige dag!  
Ik houd van je,

Je Vader.

*Martha reikte ons dit gebed aan dat zij kreeg van een oudere dame. Een van onze vrienden getuigde dat, toen hij een probleem had met het uitvoeren van bankzaken op zijn computer en het na zelf proberen liet rusten en bij de Heer bracht, hij op het juiste moment de nodige hulp ontving...*

*Hartelijk dank, Martha, voor dit gebed.*

### **Gebed voor kerk en samenleving in coronatijd**

*In maart dachten we wellicht dat de coronaproblemen in een paar weken, maanden hooguit, voorbij zouden zijn. Inmiddels weten we beter. Ons gebed voor ons welzijn, voor allen die op welke wijze dan ook slachtoffer zijn en voor hen die verantwoordelijkheid dragen voor de beheersing van de crisis (in zekere zin ook wij allemaal) blijft hard nodig. In maart reikten onze bisschoppen het volgende gebed aan:*

God, toevlucht in onze nood,  
kracht in onze vertwijfeling en angst,  
 vertroosting in ziekte en lijden,

Wees ons, uw volk, nabij en genadig  
nu wij allen de gevolgen ondervinden  
van het uitgebroken coronavirus.

Wees een Beschermmer voor hen  
die dit virus hebben opgelopen.  
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus  
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn  
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,  
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk  
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons  
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons  
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop  
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven  
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

*We kennen allemaal het bezoek van Jezus aan Martha en Maria (Luc. 10, 38-42). Over deze ontmoeting verscheen recent onderstaande meditatie (Joris van der Spek, YouVersion) die mooi aansluit bij het thema van deze brief. Martha sprak deze meditatie aan en ze wil deze graag delen. Hartelijk dank hiervoor!*

### **Martha en Maria: een verhaal van twee zussen**

Het verhaal van Martha en Maria intrigeert mij. Wat mij het meest fascineert, is hoe Jezus allereerst aangesproken wordt door Martha. Zij reageert haar boosheid en frustraties af op Jezus. Ik weet niet hoe jij dit gedeelte leest maar ik lees hier een hoop ergernissen en frustraties in. Blijkbaar is Martha er helemaal klaar mee hoe Maria maar bij Jezus zit, terwijl Martha zich de benen uit haar lijf loopt. Stiekem zou ze zelf ook graag mee willen luisteren naar wat deze Jezus allemaal te vertellen heeft.

Wanneer ik een Bijbelgedeelte lees, probeer ik altijd de *emotie* voor mezelf naar boven te halen. Als het ware te proeven wat er gebeurt en de spanning die in de lucht hangt, in dit geval, te proeven. Martha is gefrustreerd, kwaad, boos en het zit haar blijkbaar hoog. Ze spreekt ook niet haar zus aan, maar ze communiceert hier via Jezus. Net als bij biljarten. Je stoot als het ware de bal tegen de kant en tikt zo de andere bal aan. Ik vind deze manier van communiceren altijd erg vervelend. Ze speelt nu de bal via Jezus. Door Jezus hier aan te spreken, hoopt ze op erkenning en op zijn gezag om haar zus Maria tot de orde te roepen.

De twee zussen, Martha en Maria, hebben Jezus uitgenodigd. Eigenlijk heeft Martha dat gedaan. Ik denk dat zij de meest doortastende van de twee is. Zij is druk in de weer met Jezus bedienen en zorgen dat er genoeg te eten en te drinken is. Ze is een goede gastvrouw en zorgt dat het de gasten aan niets ontbreekt. Ik denk dat het best wel een klus is. Er moet natuurlijk van alles gedaan worden en dan is het niet sociaal dat jij alles alleen moet doen, terwijl Maria maar zit te zitten en luistert. Martha wil ook graag luisteren, en dat proef je ook in het verhaal. Maar Martha is aan het bedienen.

Er staat hier het woord dienen. Martha is Jezus aan het dienen. En dat is iets moois, zo ervaart ze dat denk ik ook. Alleen niet wanneer je het alleen moet doen. Dienen is ook niet slecht om te doen. Het is goed om Jezus te dienen. (Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. (Joh. 12, 26))

Wat Martha doet, is iets moois. Jezus dienen is eerzaam en een daad van geloof. Maar Martha dient niet alleen, ze wil ook gezien worden en ze wil ten diepste ook aan de voeten van Jezus zitten.

Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: “Heer, trekt U het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt.” Jezus antwoordde en zei tegen haar: “Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen.”

Soms gaat het anders in het leven dan je wenst of verwacht. Martha verwachtte dat Jezus aan

haar kant zou staan, maar het pakte iets anders uit dan zij wellicht gehoopt en verwacht had. Niet dat Jezus haar veroordeelde of aan de kant schoof. Jezus leert Martha om te denken. Een levensles waar ze haar hele leven wat aan heeft. De missie van Jezus is anders dan we verwachten.

Ik weet niet of je dat kent in je eigen leven, maar best wel wat christenen proberen God wel eens voor hun eigen karretje te spannen. Ik doe dat natuurlijk ook. Je wilt iets en probeert de bal via Jezus of God te spelen en zo je mening kracht bij te zetten. Maar dat werkt natuurlijk niet zo.

Hij is gekomen om ons te dienen, maar wel op een andere manier. (Zoals ook de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. (Mat. 20, 28))

Martha maakt zich druk, dat hoeft niet. Ze mag leren loslaten en ontdekken dat haar identiteit niet afhangt van hoe zij dient of hoe zij zich inzet voor anderen of voor Jezus in dit geval. Het geloof in Jezus draait ook niet om *wat* je doet en het draait niet om *hoe* je doet. Het Koninkrijk van God is een omgekeerd koninkrijk. Het zit anders in elkaar en stelt duidelijk andere prioriteiten.

Jezus antwoordde en zei tegen haar: “Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.”

Mijn beeld van Jezus is een man die heel zachtmoedig is en liefdevol. Ik lees dit vers ook met de gedachte dat Jezus op een liefdevolle, maar indringende toon zegt: “Martha, Martha, maak het jezelf niet te moeilijk.” Hij zou er ook nog lieve Martha voor hebben kunnen zeggen, maar dat paste niet helemaal in de cultuur van die tijd.

Martha, Martha, wat je aan het doen bent, hoef je niet te doen. Je maakt je veel te druk om alles. Doe dat niet. Er is maar één ding waar je jezelf echt druk om moet maken en dat is zitten en luisteren. Loslaten en mijn woorden tot je nemen, zitten en niets moeten. Luisteren en niets moeten. Je moet namelijk niets. Je moet je laten vullen met mijn woorden. Dat is wat je moet doen. Neem een voorbeeld aan Maria... Zij doet wat ze moet doen. Zij heeft gekozen voor het goede deel. Zij heeft gekozen voor wat er echt toe doet.

Het Koninkrijk van God is niet een koninkrijk van werken maar juist van je vanuit de rust richten op Jezus. Het is gericht-zijn op Jezus, luisteren, jezelf laten vullen en vrucht gaan dragen. Dat is de les die ook voor jou en mij geldt. Luisteren en zitten. Vanuit de rust handelen. Jezelf laten vullen en Hem de ruimte geven om tot je te spreken en in jou aan de slag te gaan. Laat Hem het doen in jou, laat Hem tot je spreken, luister naar Hem en leer zijn stem verstaan. Doe wat Hij vindt dat belangrijk is, doe niet wat jezelf belangrijk vindt.

*(Joris van der Spek (buurtpastor) in een leesplan uit “YouVersion” (online bijbelplatform dat je als app op je smartphone kunt downloaden))*

*De volgende cursillobrief zal de kerstbrief zijn. Mocht je een bijdrage hebben die je met andere cursillovrienden zou willen delen, dan verwelkomen we die graag op het redactieadres (uiterlijk 1 december, omdat we tijd nodig hebben om de kerstbrief te maken). Het kan gaan over iets wat je meegemaakt hebt, een gebed, een verdiepende tekst of iets anders wat je geraakt heeft. Zo werkt de brief dan echt als een plek van ontmoeting! Zoals hieronder gemeld is het redactieadres dat van het secretariaat, niet meer dat van Wim. Alle aandacht van Wim gaat nu uit naar zijn gezondheid. Wij steunen hem het beste door voor hem te bidden!*

*Ik wens jullie allemaal sterkte en gezondheid in deze tijd. En rust en ontspanning waar dat in deze zomermaanden mogelijk is!*

*De colores,*

*Albert.*

Redactieadres cursillobrief  
Secretariaat Cursillo Nederland  
Don Boscohof 24  
6097 GX Heel  
tel.: 06-25467893  
e-mail: [info@cursillo.nl](mailto:info@cursillo.nl)

Secretariaat Cursillo Nederland  
Aad van Geest, tel.: 06-25467893  
Don Boscohof 24, 6097 GX Heel  
e-mail: [info@cursillo.nl](mailto:info@cursillo.nl)  
banknr. NL75 RABO 0162 5338 45  
t.n.v. Medew. in Cursillo Nederland

---

Deze cursillobrief sturen we naar het ons bekende e-mailadres of adres. Daarvoor heb je ons eerder toestemming gegeven. Mocht je de brief niet meer willen ontvangen, verzoeken we je dit te melden bij het secretariaat.